

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΟΡΕΣΙΑΣ- ΑΡΜΑΤΩΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ '21

ΦΕΣΙ :Τύπος καλύμματος του κεφαλιού με κυλινδρικό σχήμα . Το φορούσαν στο κεφάλι και είχε συνήθως χρώμα κόκκινο.

ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ: Ζωσμένη στη μέση τους φτιαγμένη από ύφασμα έφτανε συνήθως μέχρι το γόνατο. Είχε πολλές πιέτες και το χρώμα της ήταν άσπρο.

ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ: Φοριόταν εσωτερικά ήταν στενό και προς τα κάτω ανοικτό. Το χρώμα του ήταν άσπρο και τα μανίκια του φαρδιά.

ΓΕΛΕΚΙ: Φοριόταν πάνω από το πουκάμισο και ήταν πλούσια κεντημένο. Είχε δύο αράδες ασημοκεντημένα μεγάλα κουμπιά (φέρμελη).

ΝΤΟΥΛΑΜΑΣ: Ήταν φτιαγμένος από τσόχα κεντημένος με μαύρο μετάξι. Έφτανε μέχρι το ύψος της μέσης . Δεν είχε μανίκια .Τον φορούσαν για να προφυλαχθούν από το κρύο.

ΣΕΛΑΧΙ: Ζώνη που φτιαχνόταν από τσόχα κόκκινη ,σπάνια μαύρη. Είχε πολλές θήκες και λογιών -λογιών κεντήματα. Μέσα σε αυτό έβαζαν τα άρματά τους και ό,τι άλλο χρειάζονταν(τάσι, αντίδοτο για το δηλητήριο).

ΣΤΟΛΙΔΙΑ: Την φορεσιά τους συμπλήρωναν τα στολίδια (τσαπράζια, τουσλούκια, κουτσέκι).Ήταν χρυσά και ασημένια και κάλυπταν το στήθος τους.

ΤΣΑΡΟΥΧΙΑ: Ήταν μυτερά και τα έφτιαχναν από ακατέργαστο δέρμα. Ήταν γερά και ελαφρά. Τα στήριζαν στα πόδια τους με λουρί.

ΑΡΜΑΤΑ

ΚΟΥΜΠΟΥΡΕΣ-ΧΑΡΜΠΙ: Το όπλο αυτό βρίσκονταν στην έξω θήκη της ζώνης τους. Όταν το είχαν μέσα στη θήκη το χρησιμοποιούσαν για να γεμίζουν τις κουμπούρες τους. Όταν ήταν έξω από τη θήκη, γίνονταν πολύ φονικό όπλο. Ήταν κοφτερό και μυτερό στρογγυλεμένο από όλες τις πλευρές του.

ΓΙΑΤΑΓΑΝΙ: Μαχαίρι με μισό μέτρο λάμα φτιαγμένο από γερό ατσάλι. Είχε λαβή σκαλισμένη από ασήμι. Το χρησιμοποιούσαν κυρίως για γιουρούσια.

ΤΣΕΚΟΥΡΙ: Στη δεξιά μεριά της ζώνης τους είχαν το τσεκούρι. Το όπλο αυτό ήταν συμβολικό γιατί συνήθιζαν να το έχουν μόνο οι καπετάνιοι όπως ο Κολοκοτρώνης, ο Μαυρομιχάλης κ.α.

ΣΠΑΘΑ: Η Σπάθα βρίσκονταν στο αριστερό μέρος της ζώνης τους. Η λαβή της καλύπτονταν από κομμάτια χρυσού και έμοιαζε με κεφάλι δράκου. Ήταν πολύ φονικό όπλο. Ο Νικηταράς ήταν επιδέξιος χειριστής της Σπάθας.

ΚΑΡΙΟΦΙΛΙ: Το Καριοφίλι ήταν από τα πιο αγαπημένα όπλα των αγωνιστών. Η λαβή του είχε σχήμα πυραμίδας. Το συναντάμε με πολλές ονομασίες: Φιλύντρα, Νταλιάνι, Λαζαρίνα, Σαρμάς κ.α

54° ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ:Ε1