

Αχόρι μου, Οδυσσέα

Παλιόκαρι μου δεν ξέρω πως να χωρέσω σε τόσες λίγες γραμμές τόσα πολλά συναισθήματα. Τόσο πόνο, φόβο, δάκρυα μα ερωτικό και εύση καρδιά. Πάει καιρός από την τελευταία φορά που σου έσπειρα χράφιμα παιδί μου, μα πιστεύω πως εύρα new η σωστή σαφή. Το νιώθω πως είναι η σωστή σαφή, αισθάνομαι πως κάτι ~~θα~~ θα γίνει δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δεν σου κρύβω πως φοβάμαι κάθε ώρα, κάθε λεπτό, κάθε σαφή, κάθε κλάσμα σου δευτερολέπτου μα εύρα φοβάμαι περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Τρέμω μόνο στην σκέψη μήπως πάθεις και και χάσω και εμένα μαζί σου πατέρα σου. Τι' ανέω σε ανέω την μάχη σου Δαδί την 2η του Νοέμβρη με σου χουρσίτε πατέρα να προσέχεις όσο ποτέ. Τίποτα δεν πουλά περισσότερο απ' το να χάνεις το παιδί σου χάνεις και με για ακόμα μια φορά υπερήφανη μα σε παρακαλώ προσέχει ψυχή μου γιατί αν κάτι πάθεις δεν υπάρχει για εμένα μετά ζωή, εσύ μου δίνεις ζωή. Μπορεί να είμαι πολύ μακριά μα την ίδια ακριβώς σαφή είμαι εκεί σε κάθε μάχη σε κάθε αγώνα εκεί κοντά σου. Χρόσσε σε παρακαλώ μια, εσώ μια ελάτωση εύρα da μικρή χώνισε στην καρδιά σου να χωρέσω και εγώ. Το σίμα μου είναι εδώ μα το μυαλό μου η καρδιά μου η ψυχή μου και η σκέψη μου είναι κοντά σου και ελπίζω να το νιώθεις. Κάθε βράδυ προσεύχομαι στην Παναγία να σε έχει καλά σκέφτομαι μανούλα είναι και ανέω μανούλα όραου

σου κόσμου θα με καταλάβει και εμένα εν δόξα.  
Μην ξεχάσεις ποτέ την δύναμη που κρύβεις  
μέσα σου γιατί είναι σέρασια. Άλλωστε και  
εο ελιθεω μας αερο δείχνει, εο πήρε ο  
πατέρας σου για την ανδρεία και την δύναμη  
σου και εσύ είσαι η συνέχεια εου σίγουρα  
και εκείνος από εκεί ψηλά εου ουρανού θα  
σε βλέπει και θα σε ταύρειαι. Να θυμάσαι  
όταν νιώθεις αδύναμος τότε σου χάνι που με  
Αγροσείας άνδρες κάπου κοντά σεους 200 κατόφερες  
να κερδίσεις σου σερασί εου οφέρ Βρυώνη που  
αποσελαύνεω από 8.000. Ξίπες πρέπει να  
σεαματίσαιμε σου εχθρό και εο έχωες. Μπήκες  
σεο χάνι και χόρερες και εσάμικω ω Άρυσσεε  
μου. Δίδα σε σε όλους ε παιε να πει ποτέφιο  
για την παρίδα ε παιε να πει Ελλάδα αλλα  
πρόσετε και μην εηλοσεύεσαι κανένω οι φίλοι  
χρήγορα γίνουεω εχθροί. Οι άνθρωπα είναι  
θηρία σήμερα που κοιόσουν μονόρα σου εσωε  
σου και σου πόθεμο σεω υπάρχουν αγίες και  
ιδωμικά ούσε φίλεις ολοι είναι εχθροί με σου  
θάνατο ~~χάσαν~~ χάσεω κοιόσουν να σε  
οκοσώσουν πριν δικωεωθούν.

Ξε Άαερέωω η μαφιό σου  
Άκριθή Τσαρλαμιά