

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Από τις 30/11 έως τις 4/12/2015 αντιπροσωπεία του σχολείου μας συμμετείχε στην 2η συνάντηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο σχολείο "10 arige skole" στο Lunde της Νορβηγίας, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ " The B.E.S.T. project" που υλοποιεί.

Η αντιπροσωπεία αποτελούνταν από τη διευθύντρια και υπεύθυνη του προγράμματος Σωτηρία Τάγιου, τους εκπαιδευτικούς Μαρία Κόρδα, Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, Φώτη Μπούρκουλα και τους μαθητές της Έκτης τάξης Δημήτρη Βιδάλη και Παναγιώτη Φιλιππόπουλο.

Σημαντικότερες στιγμές (highlights)

Δευτέρα 30/11

- Αφού μας καλωσόρισαν στο σχολείο, οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες εργασίας. Σε κάθε ομάδα συμμετείχαν μαθητές από τις διάφορες χώρες - εταίρους: Αγγλία, Νορβηγία, Ιταλία, Μάλτα, Πολωνία και Ελλάδα. Ξεκίνησαν την κατασκευή μάλλινου καθίσματος.
- Οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν μαθήματα σε διάφορες τάξεις του σχολείου (Μαθηματικά, κολύμβηση) αλλά και δίδαξαν σε μαθητές της Τρίτης τάξης ελληνική μυθολογία: Ο μύθος της Ευρώπης.

Τρίτη 1/12

- Επίσκεψη σε παγοδρόμιο όπου μαθητές και δάσκαλοι δοκίμασαν τις ικανότητές τους στο ice skating με τη βοήθεια των έμπειρων Νορβηγών.
- Άναμμα φωτιάς στο δάσος και ψήσιμο ψωμιού και λουκάνικων

Τετάρτη 2/12

- Το πρωί στο σχολείο για συνέχιση της εργασίας των παιδιών και των μαθημάτων των δασκάλων.
- Διεθνές δείπνο: Κάθε χώρα μαγείρεψε κάποιο παραδοσιακό φαγητό της και στη συνέχεια στρώθηκε ένα μεγάλο τραπέζι με υπέροχα φαγητά και γλυκά από τις επτά χώρες. Η Ελλάδα έφτιαξε πίτες με σουβλάκι και κουραμπιέδες.

Πέμπτη 3/12

- Το πρωί παρουσίαση της ολοκληρωμένης πλέον εργασίας των παιδιών στο σχολείο.
- Επίσκεψη στο αγροτικό σχολείο της περιοχής. Παρουσίαση και ξενάγηση στους χώρους του σχολείου με τα ζώα, τα ξυλουργικά και αγροτικά μηχανήματα κλπ.
- Επίσκεψη σε φράγμα της περιοχής - κανάλι Telemark

Παρασκευή 4/12

Επίσκεψη και ξενάγηση όλης της αντιπροσωπείας σε αξιοθέατα του Οσλο

- Holmenkollen
- Vigelandsparken
- Operaen

Φυσικά όσα και να γράψουμε θα είναι λίγα μπροστά στις εμπειρίες που αποκομίσαμε , μικροί και

μεγάλοι, απο αυτήν την επίσκεψη. Είμαστε σίγουροι ότι τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές γύρισαν με τις βαλίτσες τους γεμάτες αναμνήσεις και καλές πρακτικές. Το είπε με τον καλύτερο τρόπο ένας από τους μαθητές : Κυρία, μάθαμε σε τέσσερις μέρες όσα δεν μάθαμε σε έξι χρόνια!