



Erasmus +



WATER AND ITS MAGICAL POWER
The 6th course: "Let's Save the Water"
Zaragoza-Spain, 4th-8th May 2016



Τρίτη, 3 Μαΐου 2016



Το ταξίδι μας για Σαραγόσα ήταν έτοιμο να ξεκινήσει, και η ομάδα μας, που αποτελείται από τους μαθητές Κώστα Δάγλα, Δημήτρη Αναγνωστόπουλο, Σοφία Τσιγκούνη, Άλκηστη Σιγούρου και Ελένη Καρρά, και από τους καθηγητές Νίκο Μάστορα, Γιάννη Γεωργίου και Γεωργία Ταγαρίδη, ήμασταν πολύ χαρούμενοι! Όλοι ανυπομονούσαμε να επισκεφτούμε την όμορφη ισπανική πόλη, να γνωρίσουμε καινούργιους ανθρώπους και να μάθουμε νέα πράγματα.

Το λεωφορείο από Πύργο για Αθήνα έφευγε στις 7.30πμ, έτσι αναγκαστήκαμε να ξυπνήσουμε πάρα πολύ νωρίς το πρωί.

Προσγειωθήκαμε στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης στις 8.00μμ, έπειτα από τρίωρη πτήση, και γύρω στις 1.00 τα ξημερώματα φτάσαμε στη Σαραγόσα. Εκεί, μας περίμεναν οι οικογένειες που θα φιλοξενούσαν τους μαθητές. Έτσι, οι μαθητές τακτοποιήθηκαν στα φιλόξενα ισπανικά σπίτια και οι καθηγητές στο ξενοδοχείο, όλοι για να ξεκουραστούμε από τις τόσες ώρες ταξιδιού.

Τετάρτη, 4 Μαΐου 2016



Το επόμενο πρωινό ήταν ηλιόλουστο. Πήραμε το πρωινό μας και ετοιμαστήκαμε να επισκεφτούμε την Βιβλιοθήκη Cubit, όπου μαθητές και καθηγητές όλων των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε, να γνωριστούμε και να δείξουμε τα βίντεο των σχολείων, των πόλεων και των χωρών μας.

Έπειτα, όλη ομάδα Erasmus επισκεφτήκαμε το εκπληκτικό ισπανικό σχολείο, όπου και πραγματοποιήθηκαν μία σειρά από δραστηριότητες με θέμα το νερό, οι οποίες είχαν διοργανωθεί από τους Ισπανούς δασκάλους.

Το τέλος της ημέρας ήταν ελεύθερο. Έτσι, δόθηκε η ευκαιρία σε όλους μας να γνωριστούμε καλύτερα, να επισκεφτούμε και να εξερευνήσουμε αυτή την πανέμορφη πόλη.

Πέμπτη, 5 Μαΐου 2016



Μαθητές και καθηγητές συγκεντρωθήκαμε στην αυλή του σχολείου στις 9.00 το πρωί και επισκεφτήκαμε το "Escuela Museo Origami Zaragoza (EMOZ)" όπου εκτίθενται μοναδικά κομμάτια της τέχνης του Origami, όλα φτιαγμένα με μεράκι, υπομονή και φινέτσα.

Έπειτα επισκεφτήκαμε το υπέροχο Αραβικό παλάτι Aljaferia.

Στη συνέχεια, γευματίσαμε στο Expo Park.

Το απόγευμα πήγαμε για να κάνουμε κανό σε ένα πολυθεματικό πάρκο με παιχνίδια περιπέτειας, όπου όλοι ήρθαμε σε επαφή με την φύση και το νερό και ζήσαμε μία αξέχαστη εμπειρία.

Παρασκευή, 6 Μαΐου 2016



Μετά το πρόγευμα, φτάσαμε στο σχολείο στις 9.15. Εκεί, οι μαθητές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Κάθε ομάδα αποτελείτο από 2-3 μαθητές από κάθε χώρα. Οι Ισπανοί μαθητές έπαιξαν το ρόλο του ξεναγού και μας έδειξαν όλα τα αξιοθέατα της πόλης τους.

Τελειώνοντας τη βόλτα στην πόλη, οι μαθητές γύρισαν στα σπίτια για γεύμα και ξεκούραση.

Το απόγευμα τα παιδιά επισκέφτηκαν το μεγάλο εμπορικό κέντρο της πόλης που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Σαραγόσα, ενώ οι καθηγητές είχαν ελεύθερο χρόνο για ξεκούραση, περιήγηση στα ωραία σημεία της πόλης, συζητήσεις και φαγητό.

Το βράδυ οι μαθητές πήγαν σε μία υπαίθρια συναυλία, όχι πολύ πετυχημένη σύμφωνα με τα Ελληνόπουλα.



Σάββατο, 7 Μαΐου 2016

Το Σάββατο το πρωί μαζευτήκαμε έξω από το σχολείο από όπου πήραμε το λεωφορείο για να επισκεφτούμε το Monasterio de Piedra (Μοναστήρι της Πέτρας). Εντυπωσιαστήκαμε όλοι από το μέρος: βουνό, δάσος, καταρράκτες, λίμνες, σπηλιές!!! Ήταν εντυπωσιακό!!!

Στην είσοδο του περιβαλλοντικού πάρκου υπάρχει ένα εστιατόριο και ένα μαγαζί με σουβενίρ και παραδοσιακά γλυκά. Εάν ακολουθήσει κανείς το δρόμο προς τη δεξιά πλευρά της πλατείας φτάνει στους καταρράκτες, ενώ εάν κατευθυνθεί προς τα αριστερά πηγαίνει προς το εργοστάσιο σοκολάτας. Καταλαβαίνετε βέβαια ποιον δρόμο πήρε η Ελληνική αποστολή!!!!

Μετά την περιήγησή μας παρακολουθήσαμε ένα εντυπωσιακό θέαμα με άγρια πουλιά (αετούς κλπ), κι έπειτα γευματίσαμε όλοι μαζί σε ένα τοπικό εστιατόριο.

Αργότερα επιστρέψαμε στη Σαραγόσα και το βράδυ τα παιδιά παρακολούθησαν μία άλλη υπαίθρια συναυλία, αξιόλογη τούτη τη φορά.



Κυριακή, 8 Μαΐου 2016

Για την Κυριακή είχε προγραμματιστεί μία μικρή εκδρομή για τη λιμνοθάλασσα Galacho of Juslibol, αλλά λόγω ισχυρής βροχόπτωσης ακυρώθηκε.

Στον ελεύθερο χρόνο που προέκυψε από την ακύρωση της εκδρομής, οι μαθητές πήγαν σε ένα εμπορικό κέντρο όπου διασκέδασαν παίζοντας bowling κλπ.

Έπειτα επέστρεψαν στα σπίτια για γεύμα και στις 5.30 το απόγευμα συγκεντρωθήκαμε όλοι στο σχολείο. Εκεί οι Ισπανοί δάσκαλοι και οι οικογένειες-οικοδεσπότες είχαν διοργανώσει πάρτυ και δείπνο με παραδοσιακά φαγητά. Επίσης, πριν την έναρξη του πάρτυ όλοι οι μαθητές έπαιξαν παιχνίδια.

Ακόμη, προβλήθηκαν φωτογραφίες που όλοι μας είχαμε τραβήξει κατά τη διάρκεια της παραμονής μας στη Σαραγόσα.

Στη συνέχεια, όλοι οι μαθητές διασκορπίστηκαν σε όλο το προαύλιο του σχολείου και άρχισαν να παίζουν ομαδικά παιχνίδια όπως μπάσκετ, ποδόσφαιρο κλπ.

Και χωρίς να καταλάβουμε το πώς πέρασε η ώρα, έφτασε η ώρα του αποχωρισμού...



Δευτέρα, 9 Μαΐου 2016



Τη Δευτέρα έπρεπε να ξυπνήσουμε πάρα πολύ νωρίς καθώς το λεωφορείο μας για Μαδρίτη έφευγε από τη Σαραγόσα στις 6:20. Στον σταθμό των λεωφορείων έφτασε η δυσάρεστη στιγμή που με λύπη έπρεπε να αποχαιρετήσουμε τους νέους φίλους μας. Αυτό που μας χαροποιούσε όμως ήταν το ότι δημιουργήσαμε φιλίες που θα διαρκέσουν για πάρα πολλά χρόνια.

Επίσης, φύγαμε ικανοποιημένοι διότι μάθαμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα για την αειφορία του νερού, κάτι που αποτελούσε άλλωστε και το θέμα του συγκεκριμένου course.

Μετά από σχεδόν 20 ώρες ταξιδιού φτάσαμε τελικά στον Πύργο, εξαντλημένοι αλλά γεμάτοι από εμπειρίες και αναμνήσεις που δεν θα ξεχαστούν ποτέ.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Ισπανούς διοργανωτές του course για αυτές τις 5 υπέροχες ημέρες.

GRACIAS A TODOS!!!!!!!